

[refrein]

**Je voelt je gelukkig, met geen tegenslag bekend
Het leven is mooi nu jij de zonneweide kent
De vogeltjes fluiten en de zon lacht jou toe
Je voelt een nieuwe energie, je wordt het nooit moe**

1

Vroeger was er eigenlijk niet zo gek veel aan de hand
We hadden met zijn allen genoeg energie in Nederland
Een enorme gasbel bij slochteren, kolen, kernenergie
Het leek gezond, meer dan genoeg, een crisis kenden we toen nie
Er was genoeg voor iedereen, was het koud dan ging de kachel aan
En een lampje meer of minder, daar kwam het niet op aan
Maar we werden ons bewuster: duurzaamheid trok een heuse sprint
En energie-technisch ging het ons de laatste jaren niet echt voor de wind

2.

Dus er kwamen windturbines, grote wieken in het veld
En gaan we strakkes van het aardgas, anders ligt Groningen uitgeteld
We gingen op zoek naar alternatieven, op zoek naar een nieuwe bron
Eentje die er altijd voor ons is, de energie van de zon
Dus op onze daken leggen we panelen, zo hebben we onze eigen stroom
En hoeven we geen dure andere voorzieningen, nee heerlijk autonoom
en voor het grotere geheel moeten we ons ook op de toekomst
voorbereiden
dus kwam het hier in Laarbeek tot een heuse zonne-weide

3.

Voor 3000 huishoudens komt van hier de stroom, zo'n 9,5 Megawatt
Hier in Laarbeek wordt gezongen: zo'n grote zonneweide hebben wij nog
nie gehad
Samen met alle bewoners, in gesprek, in contact, vanaf het eerste uur
Wordt de weide geen zonne-kerkhof, maar wordt ie ingepast in de natuur
Niet één groot zonneshild, maar volop groen, meanderend langs en om
panelen heen
Is het geen doods energie-veld voor enkel opwekking alleen
Maar ook een plek waar je wil vertoeven, wandelen, één grote bron
Waar je alles kunt vergeten en je kunt openstellen voor de zon

[refrein]

**Dit is het Walhalla voor iedere zoonanbidder
Een zonnehof van Eden, een paradijselijk oord
Het Eldorado van ons eigen Laarbeek
Zonneweide De Blauwe Poort**

1.

Het stralend hemellichaam dat ons doet ontwaken 's morgens met een eerste straal
Dat ons gemoed altijd blijft raken, schijnt ie, dan lacht de wereld helemaal
Met de zon lijkt alles mooier, de zon geeft alles veel meer kleur
De zon laat zorgen verdwijnen en zorgt voor een goed humeur

2.

Dus met een hele zonneweide, zoveel panelen, zoveel energie
Heb je niet alleen een hele hoop stroom voor de distributie
Maar vang je levensvreugde op, put je uit een onuitputtelijke bron
Word je blij als je haar ziet of voelt: eindelijk is ze daar: de zon!

3.

Hier gaat voor niks de zon op. Voel je je een zondagskind
Bij de Poort zoek je de zon op, zeker weten dat je haar hier vindt
Hier schijnt ie zelfs achter de wolken, verdwijnen zorgen als sneeuw voor de zon
Het is zonneklaar dat een weide zoals deze alleen in Laarbeek zo maar kon

4.

En straks zal men jullie daden tot in den treure roemen
Straten, pleinen in heel Laarbeek, zal men naar jullie vernoemen
Jullie namen worden vereerd in films en romans
De blauwe Poort, de musical tot 2030 in Carré in Amsterdam